



Η υποστήριξη του Dr Luke Prodromou προς την κίνηση «Πρόσβαση φιλική προς ΑμΕΑ»

Θα ήθελα να συμβάλω στην κίνηση του Paul Shaw για μια πιο «Πρόσβαση φιλική προς ΑμΕΑ» Ελλάδα, και ειδικότερα για μια πιο «Πρόσβαση φιλική προς ΑμΕΑ» διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Έχω εργαστεί ως καθηγητής αγγλικών από το 1973 και κατέληξα στο συμπέρασμα, όπως και ο Paul, ότι εκτός από τον ενεστώτα, διδάσκουμε στους μαθητές μας έναν καλύτερο μέλλοντα. Έχω δει τα φροντιστήρια να εξελίσσονται με τα χρόνια από απλά σχολεία εξάσκησης της ξένης γλώσσας, και συγκεκριμένα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, σε αξιόπιστους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν στους μαθητές τους περισσότερα από μια επιπλέον βοήθεια με τα αγγλικά τους. Έχω ταξιδέψει όλη την Ελλάδα και είδα τη θαυμάσια δουλειά που κάνουν τα ιδρύματα ξένων γλωσσών στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα καλύτερα σχολεία έχουν επεκτείνει τη δουλειά που κάνουν στη γλώσσα, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση της κοινωνίας στην οποία ζουν και να προσπαθήσουν να την κάνουν καλύτερη. Η επίγνωση αυτή του κόσμου στον οποίο ζούμε και η ικανότητα να αναλάβουμε δράση για να τον αλλάξουμε αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης.

Ένα άλλο εκπαιδευτικό κέρδος σε ό,τι κάνουμε είναι η ικανότητα να ερχόμαστε στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνουμε τους άλλους και να αισθανόμαστε ό,τι αισθάνονται. Κανένας άνθρωπος δεν είναι απομονωμένος σαν ένα νησί. Η δικιά σου «αναπηρία» με καθιστά επίσης ανάπηρο. Η ελευθερία είναι περιληπτικό ουσιαστικό.

Ο Paul Shaw έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι οι αρχές αυτές δεν είναι μόνο λόγια. Λέει ότι μπορούμε και πρέπει να δράσουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε τα λόγια πράξη. Και μας προσφέρει έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα στον οποίο μπορούμε να κάνουμε τη

διαφορά. Η πρόκληση δεν βρίσκεται σε μια γωνιά στην άλλη άκρη του κόσμου, βρίσκεται - κυριολεκτικά- στα πόδια μας, δηλαδή μέσα στην τάξη. Βρίσκεται σε μέρη και δραστηριότητες που σπάνια παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας: στην αίθουσα των καθηγητών, στον ανελκυστήρα, στον πίνακα, ακόμη και στο μικρότερο δωμάτιο απ' όλα.

Καθώς διαβάζει κανείς για την κίνηση του Paul ανακαλύπτει συγκλονισμένος όλα αυτά τα μικροπράγματα που θεωρεί δεδομένα και που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Του όμως για τα άτομα με αναπηρία αποτελούν καθημερινά εμπόδια. Η κίνηση του Paul έχει στόχο να εξαλείψει ορισμένα από αυτά τα εμπόδια για τους ανάπηρους, ώστε να μπορούν κι αυτοί να μπαينوβγαίνουν σε ένα κτίριο δίχως αυτό να καταντά μία αγγαρεία, η οποία αποθαρρύνει και αδρανοποιεί αξιόλογα μέλη της κοινωνίας μας. Χρειαζόμαστε τους Paul Shaw και όλα όσα έχουν να προσφέρουν στους μαθητές μας στην αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη «πορεία της ζωής» (μια ειρωνική μεταφορική έκφραση) μπορεί να βρεθούν.

Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αποκτήσουμε υψηλή συναίσθηση για την ανθρωπιστική σημασία αυτής της κίνησης, το ίδιο και οι συνάδελφοί μας, οι μαθητές και εν τέλει οι υπεύθυνοι σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Και πέρα από τη συναίσθηση, δράση: «αυτές οι μικρές ξεχασμένες πράξεις καλωσύνης κι αγάπης». Θυμάστε το «ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο...»; Για μας ίσως να είναι «μικρό» αλλά για τους ανάπηρους είναι γιγαντιαίο.

Προσυπογράφω με όλη μου την καρδιά την ευκαιρία που μας δίνει ο Paul Shaw να κάνουμε τους εαυτούς μας και την ελληνική κοινωνία λίγο πιο ανθρώπινη.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010